

# Wandelroute Lappendeken Carolinahoeve

Waar: [Nationaal Park Veluwezoom](#)



🕒 1 uur 40 🚶 5 km

## Over de route

De wandelroute Lappendeken in Nationaal Park Veluwezoom is een prachtige tocht door de natuur. Je wandelt door statige beukenlanen en langs oude akkertjes, die vroeger het landschap lieten lijken als een lappendeken. Onderweg kun je zomaar Schotse hooglanders tegenkomen, of zie je wroetsporen van zwijnen, die zich hier thuis voelen in de bossen. Deze route is een perfecte manier om de prachtige natuur van de Veluwezoom te verkennen en te genieten van een hapje of drankje. Want met een tussenstop De Carolinahoeve

[<https://www.natuurmonumenten.nl/eten-en-drinken/de-carolinahoeve>] maak je deze wandelroute echt compleet.

# Kaart



# Waar kun je starten

## PARKEERPLAATS LAPPENDEKEN

📍 Diepesteeg 25, 6994 CC De Steeg (Rheden) (GD)



# Wat kom je onderweg tegen?

## 1. Speeltuin

Het is hier lekker spelen in de buitenlucht! Dus hebben de (klein)kinderen nog energie over, bezoek dan de kleine maar fijne natuurspeeltuin bij de parkeerplaats. Kinderen kunnen hier bijvoorbeeld een glijvlucht maken met de tokkelbaan.



## 2. Rouwenberg

Boven op deze heuvel, de Rouwenberg, stond ooit een jachtslot. Koning-stadhouder Willem III liet het bouwen in de 17e eeuw, maar het stond er niet lang. In 1795 trokken plunderende Franse troepen door de streek. Ook het jachtslot en de bijbehorende Chinese theekepel moesten het ontgelden. Van dit roerige verleden merk je niets meer op deze rustige, bosrijke plek. Ook van het later gebouwde landhuis Brouwers Zathe is weinig over. Alleen de waterkelder ligt er nog.



## 3. De Haverkist

De Haverkist was oorspronkelijk de dienstwoning van de boswachter van de Onzalige Bossen. Tot 1991 had het huis geen stromend water en elektriciteit. De gemeente Rheden plaatste De Haverkist in 2017 op de gemeentelijke monumentenlijst, onder meer vanwege de 'uitermate beeldbepalende ligging in een open plek aan de rand van de Onzalige Bossen'.



## 4. Koningslaan

Deze monumentale bomenlaan is de Koningslaan. In de 17e eeuw gaf Willem III de opdracht de laan aan te leggen. Deze vormde een kaarsrechte verbindingsweg tussen zijn jachtslot Hof te Dieren en het jachtslot De Ginkel, vlak bij Ede. Grote delen van deze route zijn nog altijd intact.



## 5. De Carolinahoeve

[De Carolinahoeve](#) is het perfecte punt om even uit te rusten en te genieten van het uitzicht. Er wordt hier zoveel mogelijk gewerkt met duurzame en lokale producten. Als de zon schijnt kan je hier heerlijk vertoeven op het terras, en met de regen zit je gezellig te zoeken naar hooglanders door de ramen. En de kinderen? Die zijn druk met de zandbak, schommels, tafeltennistafel, ringen en slingertouwen. Deze locatie is net zoals de omringende natuur; uniek.

Met de aankoop van landgoed Hagenau in 1911 kwam [De Carolinahoeve](#) in handen van Natuurmonumenten. De pachter beheerde er toen al een uitspanning, die hij later uitbreidde met een pension. Beroemdheden van toen, zoals Simon Carmiggelt en Wim Kan, waren er regelmatig te gast. In 1978 is de hoeve heropend. In juni 2019 raasde een tornado rakelings langs het restaurant. Gelukkig bleef de oude hoeve gespaard.



Carolinhoeve is horecapartner

Natuurmonument

## 6. Lappendeken

De graslanden die je hier ziet waren vroeger akkertjes. Destijds moet het er hebben uitgezien als een gevarieerde lappendeken die over het glooiende landschap lag uitgespreid. Op de akkers verbouwden de inwoners van De Steeg hun gewassen. Een boerderij heeft hier nooit gestaan.

Op het grasland rechts van het fietspad kun je vaak wilde zwijnen zien. Kijk maar eens goed, vooral aan de bosrand.

