



Wandelroute naar uitkijkpunt 'Muggenbult' - Naardermeer



Waar: [Naardermeer](#)



🕒 50 minuten 🚶 2,5 km

Over de route

Wandeling naar de Muggenbult met weids uitzicht op het Naardermeer, het oudste natuurgebied van Natuurmonumenten.

Het scheelde niet veel of het Naardermeer was veranderd in een vuilstort. Veldbioloog en natuurbeschermer Jac. P. Thijssen wist dit te voorkomen door in 1905 de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten op te richten. De vereniging kocht het Naardermeer aan als eerste beschermde natuurgebied van Nederland. Na ruim honderd jaar zorgvuldig beheer ligt het gebied er als een prachtige oase in de drukke Randstad.

Vanaf Stadzicht loop je over verharde en onverharde paden, langs hooilandjes en door moerasbos, naar het uitzichtpunt de Muggenbult.

Dit is de rode wandelroute.

Kaart



Waar kun je starten

GASTERIJ STADZIGT

📍 Meerkade 2a, 1412 AB Naarden (NH)



Wat kom je onderweg tegen?

1. Hooilanden

In het voorjaar en in de zomer zie je in de hooilanden kleurrijke vlinders rondfladderen die zich dankbaar tegoed doen aan de bloemenzee. In 2009 begon Natuurmonumenten met het afplaggen van deze hooilandjes. Voor die tijd was het een gewoon boerenweiland. Door de bovenste laag grond af te schrapen kwam de minerale, voedselarme bodem weer aan de oppervlakte te liggen. Een aantal jaar geleden werd het resultaat van het afplaggen voor het eerst zichtbaar toen er een polletje stijve ogentroost op het hooilandje opkwam. Momenteel groeien er veel bijzondere planten zoals zonnedauw, ratelaar, kleverige ogentroost, rietorchis en moeraswolfsklauw.

2. Moerasbos

Rond het Naardermeer ligt een gordel van moerasbos. Er liggen geen paden en het bos is dan ook zo goed als ondoordringbaar. Zelfs de boswachters komen zelden in dit stukje Nederlandse jungle. Maar voor veel dieren is dit juist een voordeel. Zij profiteren van de rust en het ruime voedselaanbod in het natuurgebied. Luister goed, dan hoor je misschien wel een grote bonte specht roffelen. En met een beetje geluk zie je een ree wegspringen.



3. Uitkijkpunt Muggenbult

Vanaf de Muggenbult heb je prachtig uitzicht over het Naardermeer. Aalscholvers vliegen af en aan met vis voor hun jongen, een buizerd speurt naar een prooi, purperreigers tonen hun kleurenpracht tijdens hun zoektocht naar eten. Een ware beleving. Wil je het Naardermeer vanaf het water bekijken? Vaar dan eens mee met de fluisterboot. Van april tot oktober nemen onze vaargidsen je mee het meer op. Op deze pagina vind je informatie over onze [groepsvaartritten](#) en [thematritten](#) (bekijk de Agenda onderaan de pagina).

4. Meerkade

De Meerkade ligt hier al sinds de 17e eeuw. Ze is toen aangelegd voor de drooglegging van het Naardermeer. Dit plan mislukte al snel. Toch deed men in de volgende eeuwen diverse pogingen het water onder controle te krijgen. Er werden molens gebouwd en er kwam zelfs een hypermodern stoomgemaal. Vele guldens werden geïnvesteerd en gingen verloren. Het kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug vulde het meer steeds weer op.

5. Eindpunt

Je bent weer terug bij boerderij Stadzicht. We hopen dat je genoten hebt van de wandeling en zijn benieuwd wat je er van vond. Bij Gasterij Stadzicht kun je terecht voor koffie met taart, lunch, high tea of dagschotel.