



Kiersche Wijdepad De Wieden bij Wanneperveen en Giethoorn

Waar: [De Wieden](#)



🕒 1 uur 38 🚶 4,89 km

Over de route

Loop je het Kiersche Wijdepad, genoemd naar eendenkooi de Kiersche Wijde, dan ervaar je natuurgebied De Wieden optimaal. Trek je wandelschoenen aan en struin langs trekgraten, bosjes en open water. Ieder seizoen geeft je als bezoeker een speciale ervaring. Het is het hele jaar genieten. In de ijle winterlucht geniet je van de rust en 's zomers is het volop genieten van vogels. Als je goed luistert dan kan je de kleine karekiet, rietgors of waterral horen.

De route ligt in Nationaal Park Weerribben - Wieden en is in het veld gemarkeerd met gele pijltjes. De route is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Omdat je onderweg vee tegenkomt, zijn honden helaas niet welkom.

Kaart



Waar kun je starten

Parkeerplaats Kierschewijdepad

📍 Lozedijk 20, 7946 KM Wanneperveen (OV)



Wat kom je onderweg tegen?

1. Ree

Een ontmoeting met een ree heeft altijd iets magisch. Je hebt de meeste kans ze te zien in de schemer van de ochtend en avond. In Nationaal Park Weerribben-Wieden leven maar liefst 500 reeën en dat is best veel voor een 'nat gebied. Gelukkig kunnen de dieren goed zwemmen. En om te zorgen dat ze ook weer veilig uit het water komen, zijn bij steile oevers speciale wilduitreedplaatsen aangelegd.



2. Eendenkooi

Natuurmonumenten beheert in Nationaal Park Weerribben-Wieden vier eendenkooien. Eén ervan vind je hier: de Kiersche Wijdekooi. 'Vroeger werd de kooi gebruikt voor het vangen van eenden. Om zoveel mogelijk eenden te vangen, moest het stil zijn rondom de kooi en dit werd geregeld via het afpalingsrecht. In een cirkel (meestal 1133 meter vanuit het midden van de kooicirkel gemeten) rondom de kooi mocht alleen de kooiker werken. De kooi wordt nu niet meer gebruikt voor het vangen van eenden. Natuurmonumenten houdt de kooien nu nog in stand omdat ze een hoge cultuurhistorische waarde hebben.



3. Elzenbroekbos

Denk je aan Nationaal Park Weerribben-Wieden, dan denk je niet direct aan bos. Toch is er ook bos in dit natuurgebied en vaak zijn het ware juweeltjes. Het Elzenbroekbos wat je hier vindt is heel bijzonder. De grote bomen staan met hun voeten in het water. Je krijgt er een echt junglegevoel van, zeker in combinatie met de slingerende kamperfoelie en het vogelgezag.



4. Otter

Je hoopt het zo, maar de kans is klein. Het spotten van een otter op klaarlichte dag. Het is een nachtdier en je kunt vooral aan de sporen zien waar hij zich ophoudt. Otters leggen hun uitwerpselen, ook wel spraints genoemd, op strategische plekken om soortgenoten te treffen. Elke otter heeft trouwens zijn eigen karakteristieke geur. Je zou kunnen zeggen dat het zijn/haar visitekaartje is.



5. Diep water

Deze zandplas is diep en bevriest bijna nooit. Dat is belangrijk voor vogels die voedsel zoeken op open water zoals eenden, blauwe reigers en grote zilverreigers. Let ook eens op de vele zangvogels. Zij verschuilen zich in het struweel rondom de plas.



6. Vlinder

De transformatie van een onooglijke harige rups tot prachtige kleurrijke vlinder is een wonder der natuur. In het voorjaar en de zomer zijn er prachtige vlinders te zien in de buurt van de planten van het Kiersche Wijdepad. Atalanta's, dagpauwogenen oranjetipjes houden allemaal van de nectar in de bloemen. Het oranjetipje heeft een wel zeer exclusieve relatie met de pinksterbloem. De pinksterbloem is de waardplan of de gastheer en houdt zo rups en vlinder in leven.

